

**Vraag het aan Morya****Ga de moeilijke momenten niet altijd uit de weg**

“Er zijn altijd momenten in het leven die moeilijk zijn. Je hoeft niet bang te zijn van deze momenten, ze zijn heel leerzaam.

Soms is het goed om je ook eens te engageren in moeilijke dingen, want daaruit kan je meer leren dan je denkt. Je zal dan zien hoe je bent, wat er in je tot wakkerheid komt, op welke manier je een bepaalde orde kan brengen in je leven die nieuw is en hoe confronterend bepaalde mensen kunnen zijn. En toch, je eigen leven verduidelijkt zich... je eigen reactie, je eigen opvattingen en vooral je eigen hart.

Je moet weten: als je betrokken bent in een leven dat moeilijk is, dan ontwikkelt het hart zich, want het hart weet nieuwe wegen te vinden.”

A handwritten signature in dark blue ink that reads "M. Morya". The signature is fluid and cursive.

Meester Morya

Geert Crevits, citaat uit: “Morya Kracht 7: Open komen voor de werkelijkheid”  
(uit hoofdstuk 12: ‘De wereld vraagt een engagement’) © Mayil.com

Datum: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Online advies nr. 247

Dit online advies van Meester Morya was een antwoord op deze vraag:



---

---